

Kinderkerstfeest 2024

24-12-2024, 19.00 uur, Galluskerk Angerlo



We zingen samen

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

This little light of mine

This little light of mine, I'm gonna let it shine (3x)
Let it shine, let it shine, to show my love.

Ev'ry where I go, I'm gonna let it shine (3x)
Let it shine, let it shine, to show my love.

Midden in de winternacht

Midden in de winternacht
Ging de hemel open;
Die ons 't heil der wereld bracht,
Antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de trom, laat de bel, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal,
Wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
Herders waarom speelt gij niet?
Laat de citer slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de trom, laat de bel, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Welkom

Aansteken van de kaarsen.
De paaskaars brandt, we steken vandaag de kaars aan omdat
Jezus is geboren en bij ons wil zijn!
We laten zien dat het licht sterker is dan het donker.

We bidden of God bij ons wil zijn.

We luisteren naar **Kerstgedachten** (Zangmakers).

Als ik naar de maan kijk denk ik: hé
Hoeveel mensen kijken met mij mee?

Overal op heel de aarde zoeken mensen hoop en liefde.
Ieder heeft zijn eigen waarde, dat betekent kerstmis.

Kijk eens naar de sterren doe een wens,
Vrede en geluk voor ieder mens.

Nooit meer vechten, nooit meer ruzie, knuffel van je beste
vriend.
Niemand buiten niemand eenzaam, dat betekent kerstmis.

Sterren die vallen, wens voor elkaar
Geven, ontvangen, Kerstmis duurt het hele jaar.

Sta eens stil, kijk eens om je heen,
zoveel mensen, en soms toch alleen.

Overal op heel de aarde zoeken mensen hoop en liefde.
Ieder heeft zijn eigen waarde, dat betekent kerstmis.

Sterren die vallen, wens voor elkaar
Geven, ontvangen, Kerstmis duurt het hele jaar.

Jaar in jaar uit, ik weet wat ik wil
Maak een begin en samen maken wij het verschil.

We zingen **Stille nacht**

1 Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

Een koningsster, 1.

Uit: Om te beginnen, Bara van Pelt en Anja A. de Fluitser.

We luisteren naar **Geluk** (Zangmakers)

Alle mooie dingen geven jou je licht
Zie de mooie dingen met je ogen dicht
Want gelukkig is te leren
Het is alleen maar even weten hoe
Alle mooie dingen in jou doen er toe

Denk eens aan de fijne dingen op een dag
Doe iets positiefs en geef elkaar een lach
Want gelukkig is te leren
Zet de mooie dingen op een rij
Als je ernaar kijkt word je vanzelf blij

Weet je van jezelf al waar je goed in bent?
Waarvan ga je stralen, wat is jouw talent?
Want gelukkig is te leren
Maak een ander blij met wat jij kunt
En geniet ook van wat je een ander gunt

Want als je je trots voelt, vertrouwt op jezelf
Dan kun je dat delen, nee niet door de helft
Geluk dat verdubbelt zodra je het deelt
Het gaat vanzelf, je voelt het al
Als je gewoon met iemand chillt!

Kijk eens naar de toekomst, fantaseer maar raak
Dúrf te dromen, ja dan lukt het vaak
Want gelukkig is te leren
Ook al is het moeilijk soms misschien
Alle mooie dingen in jezelf te zien

En ben je verdrietig, of voel je je bang
Dat heeft iedereen en soms duurt dat best lang
Denk dan aan dit liedje en kies wat je lukt
Proberen is een goed begin
En je zult zien dat jij het kunt!

Een koningsster, 2.

We zingen **Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Een koningsster, 3.

We maken samen voor iedereen een ster.

Een koningsster, 4.

We zingen **Er is een kindeke**

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi
Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Gebed om zegen.

We luisteren naar **Jingle Bells**

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,
oh what fun it is to ride, in a one horse open sleigh (2x).

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight



Je bent welkom voor warme chocolademelk en iets lekkers!

We collecteren bij de uitgang voor het World Servants project

in Roemenië. In de zomer van 2025 gaan we met een groep van 28 mensen vanuit Doesburg en omstreken naar Roemenië.

Met de organisaties: Asociata Perspective Daneş

(<https://perspectivedanes.ro/>) en World Servants

(<https://worldservants.nl/>) gaan we naar Daneş om daar twee weken lang de handen uit de mouwen te steken voor met name de arme Roma bevolking ter plaatse.

Dit willen we doen door een kas te bouwen voor het lokale ontmoetingscentrum, zodat kinderen en weduwen vaker en voordeliger een gezonde maaltijd kunnen krijgen.

We gaan een kamp organiseren voor de Roma jongeren, wat de motivatie verhoogt om hun opleiding af te maken. Daarnaast werken

we met een lokale kerkgemeenschap samen aan een toiletten in de Roma gemeenschap Rora, en zullen we een aantal woningen opknappen.

U vindt informatie over al onze acties op:

www.worldservants.nl/doesburg

Begin december hebben we een setup bezoek gebracht. We hebben gezinnen gezien die op dit moment wonen in slechte niet geïsoleerde huizen, zonder toilet. We hebben gehoord dat het ontmoetingscentrum op maandag meer kookt dan de rest van de week, omdat de kinderen onvoldoende te eten krijgen in het weekend.

Het raakt, en maakt dat we de collecte van vandaag van harte bij u aanbevelen. U maakt het mogelijk dat het leven voor vele kinderen in Roemenië beter wordt. U maakt het mogelijk dat jongeren in Nederland een ervaring opdoen die hun leven zal veranderen. Dank daarvoor!

Met dank aan:

Jullie, omdat je er bij wilde zijn vanavond.

Ans en Ank voor de warme chocolademelk.

Mariëlle en Erika voor het voorbereiden.

Babette, Fleur, Liam, Linde, Liva, Mia en Zoë voor het zingen.

Anne-Femke voor het dwarsfluiten.

Hanna en Anne-Femke voor het lezen.

Wilbert voor het orgelspel.

Amos voor het geluid.

En verder iedereen die ons geholpen heeft!

Hoe vouw ik een ster uitleg
vinden jullie op een A-viertje