

**Welkom bij de viering in de Galluskerk
op 17 november 2024
Colombiadienst**



Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen - door de ouderling

De kaarsen op de tafel worden aangestoken. Ook een kaars uit verbondenheid met Colombia.

Gemeente gaat staan

Beginlied 34: 1 en 4 Ik loof de Heer altijd

Bemoediging en Drempelgebed

Ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Ouderling: Die trouw is voor eeuwig,
Allen DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Ouderling: God van alle volken,
in onze wereld die hongert naar liefde bidden wij,
Allen: DAT WIJ VERBONDEN MET U,
PIT ZULLEN GEVEN AAN HET LEVEN;

Ouderling: dat mensen overal liefde mogen smaken
Allen: ALS EEN VOORPROEFJE VAN UW WERELD, AMEN.

Film KerkinActie Colombia

Kyriëgebed

Glorialied 309a Gloria a Dios / God alle eer

De Bijbel in het midden

Groet:

Voorganger De Heer zal bij u zijn
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Eerste Lezing: 2 Kronieken 13:1-12

Lied 89: 2 en 12

Tweede Lezing: Matteüs 5:13-16 en Marcus 9:49-50

Lied 'Zout en licht' van Reinier Kleijer melodie lied 345

Je bent het zout der aarde,
je kunt smaakmakend zijn.
Maar het verliest zijn waarde
wanneer de smaak verdwijnt.
Waarmee zal men het zouten,
want het dient nergens voor.
Je moet de smaak behouden:
geef zo Gods goedheid door.

Je bent het licht op aarde.
Een lamp die men ontsteekt
is er om uit te stralen
zodat het duister breekt.
Toon door je goede daden
de oorsprong van dat licht
om daarmee te weerkaatsen
de glans van Gods gezicht.

Uitleg en Verkondiging



Meditatief orgelspel

Lied La Paz del Señor - De vrede van Christus (nr. 79 uit Hoop van alle volkeren)



1 La paz del Se - ñor, la paz del Se - ñor, —



la paz del Re - su - ci - ta - do. —



La paz del Se - ñor a ti y a mi,



a to - dos al can - za - rá. —

- 1 La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado.
La paz del Señor a ti y a mi a todos al canzará.
La paz del Señor a ti y a mi a todos al canzará.
- 2 La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado.
Se hace presente ahora y aquí apréstate a recibirla.
Se hace presente ahora y aquí apréstate a recibirla.
- 3 La paz del Señor, la paz del Señor,
la paz del Resucitado.
No puede vivir encerrada en si apréstat a compartirla.
No puede vivir encerrada en si apréstat a compartirla.



Zonlicht

Wekelijkse informatie van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg



Na de dienst drinken we samen koffie/thee in de Wehmerhof. Vanmorgen kunt u taart/ koek kopen. De opbrengst is voor Project Colombia

Taakdragers in deze viering

Voorganger ds. Lisette van Buuren; ouderling van dienst Stefan Bos; diaken Erika Klooster; lector Dorkas Klooster; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Amos Klooster en Marcel Somsen; koster Dick Donderwinkel

Bij de inzameling van de gaven

De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –

1e collecte: Kerk in Actie Project Colombia Kansarme jongeren opleiden voor de horeca

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale producten en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. Met uw gift in de collecte steunt u het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en helpt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op:
NL 78 TRIO 0198306016 / of doneer online.

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

2e collecte: Kerk en Eredienst Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk etc.

Volgt u de dienst online? ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! Via bijpassende link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie: 1^e collecte is diaconie, 2^e collecte kerk.



De bijpassende link is :

<https://site.skgscollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567>

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook. Vermeld er dan de datum en het doel van de collecte bij.

1^e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

2^e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Vieringen

17 november Galluskerk 10.00 uur ds. Lisette van Buuren
Colombiadienst

24 november Galluskerk 10.00 uur ds. Elise Wijnands cantorij
Laatste zondag Kerkelijk jaar

01 december Martinikerk 10.00 uur ds. Sietse Visser
1^e zondag van Advent dienst van Schrift en Tafel



24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel eeuwigheidszondag genoemd, staat in het teken van herdenken. De namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn zullen genoemd worden.

Het is een mooie gewoonte dat hierbij een kaars wordt aangestoken met het licht van de Paaskaars; teken dat Christus in ons midden is. Daarmee is de Paaskaars een symbool van Gods liefde, die sterker is dan het donker van dood en verdriet.

In de dienst wordt ook stil gestaan bij alle overledenen die wij in ons hart meedragen. Hiertoe zal ieder uitgenodigd worden een waxinelichtje voor hen aan te steken en voor in de kerk neer te zetten. Een laatste kaars wordt aangestoken voor alle mensen die wij niet kennen, die omgekomen zijn ten gevolge van oorlogsgeweld, aanslagen, ongelukken en natuurrampen.

Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.
ds. Elise Wijnands

Adventskalenders 2024

Vanaf zondag 17 november liggen er weer (gratis) adventskalenders voor u in de Wehmerhof en de Martinikerk. Dit jaar is het thema : 'Als nieuw! Leven in het licht'.

Met Advent verheugen we ons erop dat God ons als kwetsbaar kind nabij komt. In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt.

Op zondag 1 december is het eerste adventszondag. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen en gebeden.

In de vieringen zijn er liturgische bloemschikkingen en zullen onze voorbeden gericht zijn op de mensen voor wie we het diaconale collectedoel hebben bestemd. Zo proberen we ons voor te bereiden op waar onze hoop op is gevestigd, en tegelijkertijd onze helpende hand uit te strekken naar wie daar zo veel behoefte aan hebben.

Namens de diaconie wens ik u/jou een leerzame en inspirerende adventstijd toe, Klaas Muller Voorzitter Diaconie PGAD