

**Welkom bij de viering in de Galluskerk
op 21 januari 2024**



Vanmorgen is Jeannet Bierman aanwezig. Zij is sinds mei 2022 door Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali.

Hoewel onze gemeente ook het project “Kansarme jongeren opleiden voor de horeca” steunt, staat in deze dienst het project voor de sociaal bewogen predikanten centraal. Jeannet zal in de viering een actieve rol hebben.

Om te beginnen

Orgelspel

We oefenen lied 998: je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

**Welkom en mededelingen - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken**

Gemeente gaat staan

Beginlied: De vreugde voert ons naar dit huis, lied 280: 1, 4 en 5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

**Bemoediging en Drempelgebed - door de voorganger in
beurtspraak met de gemeente**

Voorganger	Onze hulp is de Naam van de Heer
Allen	DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Voorganger	Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen	EN NIET LOSLAAT WAARMEE ZIJN HAND BEGON.
Voorganger	U die ons zoekt, die ons hart opent en ruimte maakt,
Allen	VERGEEF ONS DAT WIJ SOMS VER WEG ZIJN VAN U EN VAN DE MENSEN OM ONS HEEN. GEEF ONS EEN NIEUWE KANS,
Voorganger	Raak ons aan met uw allesomvattende liefde.
Allen	WEES IN ONS KRACHT, HOOP EN WARMTE. AMEN.

Gemeente gaat zitten

We zingen: De vrede van Christus, uit: *Hoop van alle volken 79*

1 De vrede van Christus, de vrede van Christus,
van Hem die kiest voor het leven.

De vrede van Christus zal jou en zal mij
en al wie gelooft bereiken.

De vrede van Christus zal jou en zal mij
en al wie gelooft bereiken.

2 De vrede van Christus, de vrede van Christus,
van Hem die kiest voor het leven.

Zij komt om een plaats bij ons in dit uur
ontvang haar met grote blijdschap

Zij komt om een plaats bij ons in dit uur
ontvang haar met grote blijdschap

3 De vrede van Christus, de vrede van Christus,
van Hem die kiest voor het leven,

Zij zoekt zich een weg en leeft pas als jij
bereid bent om haar te delen.

Zij zoekt zich een weg en leeft pas als jij
bereid bent om haar te delen.

We kijken naar een filmpje over Colombia

<https://youtu.be/GGEWHsFp59E>

Kyrie en Gloria:

Kyriëgebed door Jeannet Bierman

Glorialied 117d Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Vertaling: Alle volken, loof de Heer!

Moment met de jeugd

---Jeugd gaat naar hun eigen viering---

De Bijbel in het midden

Groet: Voorganger De Heer zal bij u zijn
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Eerste Lezing: 1 Samuel 3: 1-10

We zingen: Loof God, die zegent al wat leeft, Lied 273: 1

1 Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij

Tweede lezing: Marcus 1: 14-20

We zingen Lied 998: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

1 Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
hun vuile voeten als een knecht gewassen;
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten
wie niet in deze kille wereld passen.

2 Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen
in plaats van je in kerken op te sluiten.
Je moet steeds anderen de voeten wassen.

3 Het stof van al de wegen van ons leven,
kom, was het van de stukgelopen voeten.
Kom, geef dat onze handen hen genezen
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten.

4 Het helder water stromend uit jouw bronnen
wast onze voeten, zuivert onze wonden
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,
zo worden wij de wereld in gezonden.

Overdenking
Meditatief orgelspel

---Jeugd komt terug---

Jeannet Bierman vertelt

Het delen

De gebeden

dankgebed, voorbeden door Gudrun Gilhuis en Corrie Weeda

Dankzegging en voorbede, telkens besloten met acclamatie ... Zo bidden wij: allen: **Doe lichten over ons Uw aangezicht stil gebed**

we kijken en luisteren naar het gezongen 'Onze Vader' door Prisma Coral Unibautista uit Colombia

<https://youtu.be/Mnm-FxcfUh4>

Inzameling eerste rondgang, project Colombia
tweede rondgang, Kerk en Eredienst

Slotlied: (staande) Nu wij uiteengaan, Lied 423

Nu wij uiteengaan vragen wij God:

ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Uitzending en zegen

gezongen Amen



Orgelspel

Taakdragers in deze viering

Voorganger ds. Elise Wijnands; ouderling van dienst Stefan Bos; mmv Jeannet Bierman; diaken Erika Klooster; lector Josephine Roth; organist Wilbert Berendsen; beeld en geluid Marcel Somsen; koster Richard Klooster; jeugd Richard Spanjer

TER OVERWEGING VOOR DE KOMENDE WEEK:

De meeste verhalen focussen op Jezus zijn daden.

Het is vaak de bedoeling om Hém na te doen.

Maar in dit verhaal gaat de meeste aandacht naar de vissers.

Zij maken iets mee en kunnen op het beslissende moment een moeilijke beslissing maken.

Als we het verhaal vandaag lezen, lijkt hun keuze onmogelijk!

Zij durven alles achterlaten om zich aan Jezus te binden en te leven naar zijn voorbeeld.

Zij zijn het begin van de gemeenschap rond Jezus en worden door Hem geroepen om nog meer mensen te 'vangen', om zo de gemeenschap te doen groeien.

- 1 Wat vind jij het mooiste aan het verhaal?
- 2 Waarom kan het belangrijk zijn om iemand te volgen?
- 3 Volg jij iemand?
- 4 Hoe kun je je verbonden voelen met mensen die je niet echt kent?
- 5 Wat heb jij nodig om iemand te volgen?



Zonlicht

Wekelijkse informatie van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Bij de inzameling van de gaven

De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –

1e collecte: project Colombia

Jeannet Bierman is vandaag aanwezig, zij is sinds mei 2022 door Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali.

Hoewel onze gemeente ook het project “Kansarme jongeren opleiden voor de horeca” steunt, staat in deze dienst het project voor de sociaal bewogen predikanten centraal.

Tijdens het koffiedrinken, met taart in de Wehmerhof, zal Jeannet één en ander vertellen over Colombia en vragen beantwoorden over haar werk daar. Zowel de collecte als ook de opbrengst van de taart zijn bestemd voor Colombia.

2e collecte: Kerk en Eredienst Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk etc.

Volgt u de dienst online? ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! Via bijpassende link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift kan doen.

Klik op de actie Gift/ donatie: 1^e collecte is diaconie, 2^e collecte kerk.



De bijpassende link is :

<https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567>

**Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook.
Vermeld er dan de datum en het doel van de collecte bij.**

1^e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

2^e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Vieringen

21 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Elise Wijnands
Colombia-dienst mmv Jeannet Bierman

28 januari Galluskerk 10.00 uur ds. Roel van Oosten
1^e collecte Stichting de Instap

04 februari Martinikerk 10.00 uur ds. Bert Bomer / cantorij
Dienst van Schrift en Tafel

Preek van de Leek / op 4 februari / Aanvang 16.00 uur

Op zondag 4 februari wordt in de Grote- of Martinikerk weer een Preek van de Leek gehouden.

Het thema is “Onze Voetafdruk”.

Dat woord, Voetafdruk, - “Footprint” - doet je al gauw denken aan een letterlijke afdruk van een voet in de aarde. Daar zit ook zeker wat in. Een footprint heeft namelijk te maken met de grootte van de impact die jouw wijze van leven heeft op de aarde. de aarde. Hoe groot is de ecologische voetafdruk, die we nalaten en wat is het effect ervan. Een actueel thema!

Horst Caesar (dr. H.M. Caesar, Velp) voelt zich zeer betrokken bij dit thema en deed er onderzoek naar. Hij is de “lekenpreker” op deze Preek van de Leek. Aanvang 16.00 uur, kerk open om 15.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De kerk is verwarmd. Van harte welkom!

Namens de voorbereidingscommissie,
Bert Bomer (06 30582748 / 0313 410918)

OPROEP

Ontwerp Paaskaars 2024-2025

Opnieuw willen we dit jaar met een geheel eigen ontwerp de paaskaars(en) gaan uitrusten. Er is vorig jaren voldoende ervaring opgedaan om ook deze keer het ontwerp weer zelf uit te voeren.

Wij nodigen u en jou uit om een ontwerp te maken dat gebruikt zou kunnen worden op onze nieuwe Paaskaarsen. En daarbij mag gerust worden afgeweken van de gebruikelijke symbolen en vormgeving. Wat we zoeken moet wel weergeven wie wij als gemeente zijn en de kernwaarden die wij willen uitdragen.

Uw/jouw ontwerp kan ingezonden worden tot uiterlijk 1 maart 2024. Het mag in de brievenbus gedaan worden aan Het Kerkepad 2, 6983 HM te Doesburg (Beinum), of digitaal (als pdf) ge-e-maild worden aan scriba@pg-angerlodoesburg.nl.

Een toelichting erbij is natuurlijk altijd zeer welkom.

Vermeld daarbij ook uw/jouw naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk emailadres.

Wij kijken met grote belangstelling en nieuwsgierigheid uit naar uw/jouw ontwerp! Werkgroep Eredienst

Ontmoeten – Inspireren – Delen

**Samen film kijken / Dinsdag 23 januari / 14.00 -17.00 uur
Kerkhuis Van Panhuysbrink 5 Hoog-Keppel**

Het is waardevol om samen een film te bekijken. We hebben dat de afgelopen jaren op de avond gedaan. Maar meerdere mensen vroegen om ook een keer overdag een film te laten zien. De donkere wintermaanden, waarin het vroeg donker wordt zijn daar een mooie tijd voor.

Op dinsdag 23 januari wordt de film The quiet girl gedraaid. Een rustige, ingetogen film met prachtige beelden. Het verhaal speelt in het Ierland van 1981 en gaat over een meisje van tien, Cait. Een stil en teruggetrokken kind dat lijdt onder de situatie thuis.

Door de drukte in het gezin wordt ze niet gezien door haar ouders, die zelf allerlei problemen hebben. Ze wordt voor de zomer naar familie op het platteland gestuurd. Daar krijgt ze wel liefde en aandacht. En je ziet wat dat met haar doet.

Een film die je doet denken aan het kind dat je zelf was. En aan alle kinderen die geen veiligheid en geborgenheid ervaren. En het belang van liefde en aandacht en een warme plek om op te groeien. Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie en thee. De film begint om 14.30 uur. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om nog even na te praten over de film.

De volgende filmmiddag is op dinsdag 20 februari.
Welkom! Ds. Karin Spelt, PG-Drempt en Oldenkeppel

Bijeenkomsten voor ouderen

PCOB-middag in Grotenhuys / 23 januari 2024 / aanvang 14.30

De PCOB-afdeling Doesburg en omgeving organiseert op de vierde dinsdagmiddag, in de maanden september tot en met mei, een middag voor haar leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

23 januari is er een lezing: 'Tussen Veluwe en IJssel'

Geboren en getogen Apeldoornse Ruud Knol komt vertellen over zijn passie: Bronnen, sprengen, beken, het Apeldoorns kanaal, de Grift, talrijke poelen en uiteindelijk de IJssel:

water dat als een rode draad in deze lezing de revue passeert.

Locatie: het restaurant van Grotenhuys
Adres: Coehoornsingel 9 Doesburg
Tijd: van 14.30- tot ongeveer 16.30 uur.

Als slechts voor één minuut de wapens zouden zwijgen

Ik begrijp niet Heer, waarom vanuit het brein van de mens op een dag het verschrikkelijke idee ontstond om wapens te maken met zijn handen en plotseling iedereen om hem heen kwaad te doen.

Als de mens, op een dag, op een of andere manier zou begrijpen hoeveel kwaad hij doet met deze voorwerpen en op zijn knieën voor de Schepper zijn berouw zou tonen, dan zou de wereld veranderen en zou er een veto uitgesproken worden tegen oorlog.

Als slechts voor één minuut de wapens zouden zwijgen, dan zouden kreten worden gehoord van hen die lijden en huilen. Er zou vooruitgang zijn en de ontberingen zouden eindigen voor iedereen die lijdt en smeekt om genade.

Wapens spreken, maar niet de beste taal.
Hun stemmen worden gehoord, maar ze doen geen goed.
Voortdurend klinken klaagzangen, die de moed uitdrukken van een volk dat lijdt te midden van minachting.

Moge de wapens zwijgen en de vrede spreken.
Moge gerechtigheid geschieden voor heel de mensheid .
Moge mishandeling ophouden en geweld verdwijnen.
Moge een schreeuw van overwinning klinken zónder dodental.

Moge het nieuwgeboren kind dít gezegde nooit meer horen...
Dit gezegde dat weerklinkt en pijn doet aan je oren,
dat maakt dat de mens probeert wraak te nemen:
“Hij die doodt met ijzer, zal ook sterven door ijzer”.

Mogen de wapens zwijgen, dat schreeuwen we overal.
Moge het zo zijn dat we geen mens meer horen huilen.
Laat ons Christus de ruimte geven om te regeren met zijn kracht,
zodat op een dag de hele wereld kan genieten van vrede.

*Dominee Diego Martínez,
Doopsgezinde Broedergemeenschap Colombia*