

**Welkom bij de viering in de Galluskerk
Op 7 januari 2024**



Thema: 'vreemdelingen komen onze Koning eren ..
en wat doen wij?'

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen - door de dienstdoende ouderling
De kaarsen op de tafel worden aangestoken

Gemeente gaat staan

Beginlied: 515: 1, 3, 4, 6 en 7 'Een kind geboren te Bethlehem'

Bemoediging en Drempelgebed door de voorganger
in beurtspraak met de gemeente:

V Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
 die hemel en aarde gemaakt heeft,
 die trouw is voor altijd
 en niet loslaat wat zijn hand ooit begon.

Allen HIJ IS DE ALPHA EN DE OMEGA,
 HET BEGIN EN HET EINDE,
 DIE ONS BEWAART IN DE PALM VAN ZIJN HAND –
 ZIJN NAAM ZIJ GEPREZEN, AMEN!

V Barmhartige, eeuwige God,
 op deze eerste dag van de nieuwe week
 zijn wij hier samengekomen
 om uw Naam te loven en te prijzen.
 Het eerste woord is aan u,
 want u wijst ons wegen
 die wijzelf nooit bedachten;
 u gaat ons voor op paden die ànders zijn –
 en u laat ons daarbij niet los, maar u blijft bij ons,
 vandaag en alle dagen die komen,
 in Christus Jezus, de Heer – amen.

Gemeente gaat zitten

We zingen Psalm van de zondag: 121 'ik sla mijn ogen op en zie'

Kyrie en Gloria:
gebed om ontferming

De Bijbel in het midden

Groet: Voorganger De Heer zal bij u zijn
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed

Met de jeugd Lied 520 'De wijzen'

1 De wijzen, de wijzen
die gingen samen reizen
vertrouwend op een Koningsster
zij wisten niet hoe ver.

2 Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

3 'O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
in 't Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?'

4 Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
'Een koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abus.'

5 De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

6 Zij hebben gevonden,
het kind door God gezonden
dat koning en dat knecht wil zijn
voor ieder groot en klein.

7 De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

Hierna gaan zij naar de eigen viering

Eerste Lezing: Jes. 60: 1-6

Lied 444: 1 en 2 'Nu daagt het in het oosten'

Tweede Lezing: Mat. 2:1-12

We zingen Lied 444: 4 en 5

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel



Zonlicht

Bij de inzameling van de gaven

De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –

1e collecte: Edukans

Stel je voor dat alle kinderen en jongeren op de wereld een fijne plek zouden hebben om te leren. Een veilige, inclusieve omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en zich ontplooiën. Waar ze de vaardigheden ontwikkelen om vorm te kunnen geven aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst.

Het is de droom die ons elke dag inspireert. De missie waar we hard aan werken. Want honderden miljoenen kinderen en jongeren krijgen die kans nog niet. Ze leren te weinig op school doordat klassen overvol zijn, goed lesmateriaal ontbreekt en docenten de handvatten missen om hun leerlingen goed te ondersteunen. Voor andere kinderen is er helemaal geen school, of is school geen veilige plek vanwege conflictsituaties of natuurrampen.

Daarom zet Edukans zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Niet even, maar gedurende hun hele jeugd. Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in een snel veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot sociale en digitale vaardigheden. Zodat zij na hun schooltijd kunnen bouwen aan een gezond, stabiel en voorspoedig leven. Wij creëren wereldwijd kansen zodat kinderen en jongeren met vertrouwen hun toekomst vormgeven.

2e collecte: Kerk en Eredienst Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk etc.

Volgt u de dienst online? ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven! Via bijpassende link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u een gift kan doen.

Klik op de actie Gift/ donatie: 1^e collecte is diaconie, 2^e collecte kerk.



De bijpassende link is :

<https://site.skgscollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567>

**Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook.
Vermeld er dan de datum en het doel van de collecte bij.**

1^e collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

2^e collecte voor kerk: NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Vieringen

07 jan. Galluskerk 10.00 uur ds. Jolande van Baardewijk

14 jan. Galluskerk 10.00 uur ds. Stijn van der Woude
De 1^e collecte is voor het Binnenlands Diaconaat.

Actie Kerkbalans 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

In januari wordt bij u de enveloppe met twee brieven bezorgd, of u ontvangt een e-mail. Doet u dit jaar (weer) mee?

Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en geef uw toezegging door op de wijze zoals in de brief/ e-mail staat vermeld.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen.

Ontmoeten-Inspireren-Delen

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

De Bijbel kent talloze verhalen. Soms zijn ze mooi, soms bevreemdend. Maar altijd raken ze aan wat we zelf meemaken en hoe we zelf denken. Elke bijeenkomst behandelen we een verhaal dat we omlijsten met het luisteren naar wat liederen en gedichten. Daarna praten we door over de mooie en moeilijke passages: snap ik de hoofdpersoon, kan ik ervan leren, hoe kijk ik met al mijn levenservaringen hier tegen aan? Of je nu gelovig of ongelovig bent, de Bijbel leert je veel over mens-zijn. U kunt één keer aanschuiven, of meerdere keren.

Data: 9 januari (daarna 5 maart en 7 mei)

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Kosten: € 5,00 per keer

Locatie: Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, Doesburg

Voor info en opgave: ds. Susanne van der Sluijs, dsluijs@gmail.com

Ouderencontact in de Wehmerhof / 11 januari 2024 aanvang 14.30 uur

Het Ouderencontact is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats, op een donderdagmiddag, in de maanden september t/m mei.

11 januari Anekdoten, verhalen en gedichten

De heer Johan Eppink uit Steenderen verwent ons die middag met anekdoten, verhalen en gedichten in het dialect. Iedereen kan de verhalen begrijpen,

Locatie: Wehmerhof, Dorpsstraat 33 in Angerlo
(het gebouw achter de Galluskerk)

Tijd: van 14.30- tot ongeveer 16.30 uur.

Contact: Nel Weststeijn, haar telefoonnummer: 06 294 124 67

Welkom! en neem gerust een vriend of vriendin mee.

Gedichtenwedstrijd 2024: doet u ook mee?

Uw inzendingen kunt u t/m 21 januari sturen naar Jan Ravensteijn:
jravensteijn@gmail.com

U kunt weer aan het dichten gaan, want de Poëzieweek komt er aan. Dit grootste Poëziefest van de Lage landen wordt van 25 t/m 31 januari voor de twaalfde keer gevierd. Van Alkmaar tot Zottegem, van peuterklas tot leesgroep, iedereen doet mee! Overall worden acties ondernomen en activiteiten georganiseerd om de donkere januaridagen een poëtische invulling te geven. De Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg haakt hierop in en heeft, ook voor de twaalfde keer, een gedichtenwedstrijd uitgeschreven.

Het thema is 'Thuis'.

Wij vinden dat een mooi thema dat dichters bijna onbegrensde mogelijkheden biedt om er hun verbeeldingskracht op uit te leven. Want wat is dat, thuis? Is het een schuilplek, een veilige haven, een plek waar je je geborgen weet of waar je je voelt opgesloten en waaraan je liefst ontsnappen wil? En waar voel je je thuis: op de plek waar je geboren bent, in je auto, de tijd of het land waarin je leeft, in gedichten, de bossen, als je op de wc zit? Mijn vulpen voelt zich thuis in het etui dat ik voor hem gekocht heb. Alles is kortom mogelijk en wij zijn dan ook zeer benieuwd waartoe dit thema u inspireert en welke vorm u daarvoor kiest.

De drie winnaars worden zondag 4 februari tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Martinikerk bekend gemaakt. Van één van hen komt het gedicht een jaar lang op een groot doek aan een van de muren van de Martinikerk te hangen, in het centrum van Doesburg.

NB. Omdat wij ter wille van de leesbaarheid voor een forse lettergrootte kiezen, is er slechts ruimte voor gedichten met een maximale lengte van veertien regels. Dat is natuurlijk een beperking, maar daarin schijnt zich de meester te tonen.