

Overwegingen t.a.v. STARTZONDAG 2022

t.a.v. Diaconie, Pastoraat

Naar aanleiding van het gesprek dat ik kort geleden had met Klaas, Marjolein, Carin en Gudrun over de Startzondag op 11 september a.s., hierbij nog even mijn ideeën en gedachten op papier.

Ik denk dat het belangrijkste is om van te voren, voordat er gedacht gaat worden over het HOE, vooral de vraag WHY gesteld wordt:

1 Waarom hebben we een startzondag?

En direct daaraan gerelateerd:

2 Voor wie organiseren we een startzondag?

3 Wat willen we met de startzondag bereiken?

Hierbij is het van belang om te kijken naar zowel

i de visie en ambitie van de PGAD (wat voor gemeente willen we zijn?) als

ii de huidige situatie (wat zijn de echte noden van de wereld om ons heen?) en

iii korte termijn doelen (hoe blijven we als PGAD relevant voor onze omgeving?).

Dat zijn grote vragen, maar in de antwoorden liggen de kansen om van een Startzondag een heel bijzondere, enthousiasmerende, verbindende en succesvolle activiteit te maken.

Bovendien ligt er een open kans om het thema en de activiteiten van de Startzondag te verbinden met andere activiteiten van de PGAD om haar rol in de samenleving te onderstrepen.

Bovenstaande vragen dienen eerst beantwoord te worden om een "frame" te creëren waaromheen het thema gehangen kan worden en waar activiteiten een logische plek krijgen.

Er zijn honderden ideeën voor activiteiten en er is veel materiaal beschikbaar, dus de *invulling* van de Startzondag is mijns inziens het makkelijkste stukje van de voorbereiding.

Als ik naar bovengenoemde vragen kijk komen de volgende antwoorden in mij op:

Ad i: Als PGAD hebben wij een prachtige kans om op basis van vele eeuwen ervaring en overdenking, veel materialen en een diep geworteld geloof en vertrouwen, mensen te helpen om weer elkaar te leren vinden en weer een zin in hun leven te vinden. De PGAD kan een antwoord helpen creëren als tegenbeweging ten opzichte van het toenemende individualisme, materialisme en protectionisme.

Daarmee heeft ze een zeer relevante rol in de samenleving.

Ad ii: we zitten in een mengeling van verschillende crisissen en de wereld heeft heel hard behoefte aan antwoorden en acties om de trends zoals hiervoor genoemd + klimaat crisis + achteruitgang van biodiversiteit + etc. etc. het hoofd te bieden. Als PGAD moeten we niet schromen om voor te leven hoe wij daar antwoorden op proberen te vinden en anderen daarmee helpen.

Ad iii: We kunnen veel voor onze directe omgeving doen door aan te sluiten bij bestaande goede initiatieven, verkeerde zaken aan de kaak te stellen en positieve acties op touw te zetten.

Dat brengt mij naar mogelijke antwoorden op de eerste 3 vragen.

Ad 1: De Startzondag is een SIGNAAL naar de wereld om ons heen dat we na een verdiende vakantie er weer met volle kracht tegenaan gaan om de wereld een stukje beter te maken. We hebben de energie, de ondergrond (geloof, ervaring, vertrouwen en netwerken) om dat daadwerkelijk vorm te geven samen met de wereld om ons heen (of ze geloven of niet maakt niet uit).

Ad 2: We organiseren de startzondag voor zowel de eigen leden (om elkaar te bemoedigen, uit te dagen en te enthousiasmeren om weer energie te gaan stoppen in de programma's, activiteiten en verbindingen met anderen om ons doel te realiseren. Leeftijd speelt geen rol, iedereen kan naar eigen vermogen bijdragen), als voor de mensen/wereld om ons heen. Dus nadrukkelijk óók voor diegenen die niet lid zijn van de PGAD, voor degenen die nooit (meer) naar een dienst komen, degenen die eenzaam zijn en degenen die óók de wereld een stukje beter willen maken.

Ad 3: Wat ik het mooiste zou vinden: als we met de startzondag enerzijds mensen bereiken die uit nieuwsgierigheid eens komen kijken en mee enthousiast worden, en anderzijds weer energie krijgen in de PGAD om samen met elkaar (en mensen van buiten) te gaan bouwen aan een die stukjes verbetering die zo hard nodig zijn (zie i, ii en iii). Ik hoop dat die energie alle leden van de PGAD er weer toe aanzet om de eigen verantwoordelijkheid en rol in het slagen van die missies onder ogen te zien en naar eigen vermogen daarin bij te dragen.

In algemene zin: wat we doen, doen we niet voor de PGAD sec, maar voor de samenleving, en dát moeten we uitstralen!

Het is daarbij ontzettend belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen "van buiten" Weten te inspireren, enthousiasmeren en te verbinden. Dat gaat over alle leeftijden, waarbij met name de jeugd en jonge gezinnen mijns inziens recht hebben op de meeste aandacht.

Het is dan van belang om al in augustus met een promotiecampagne te beginnen die de rol van de PGAD in de samenleving voor het voetlicht brengt, met teasers die uitmonden in een open uitnodiging om op 11 september mee te komen doen aan het begin van de "toer-van-verbinding-en-verbetering".

De vorm van de startzondag (het PKN jaarthema is 'Aan tafel') zou in de vorm van een menukaart kunnen worden gegoten.

(We hebben in 2019 een veelkleurige viering op die manier opgezet, wat erg veel waardering opleverde en een grote groep jongeren die kwam meedoen; zie bijlage "Break down the walls - Menukaart")

Ik hoop dat ik hiermee een voorzet heb gegeven om in de kerkenraad en in de diaconie en pastoraat voor de startzondag zowel de uitgangspunten als de doelgroep(en) en de gewenste succesfactoren te definiëren. (Bovenstaande zijn slechts mijn eigen gedachten).

Aan de hand van die resultaten denk ik (en anderen) graag mee over hoe we een en ander in een aanstekelijk format vorm kunnen geven.

In afwachting van nader bericht,

Met vriendelijke groet,
Frank Smeets